

De jaarlijkse ontmoeting tussen BCL en Bridgenoten.

Bridgenoten was aan de beurt om deze jaarlijkse ontmoeting te organiseren. En dat hebben ze geweten. Niet alleen moesten ze alle bridgespullen van De Tol naar het clubhuis van TVL brengen, ook de zaal zelf moest worden aangepakt: veel eruit en veel andere tafels en stoelen er weer in. Het was bijna gelukt. Wel moest Hans Bakker op het laatste moment nog een lamp vervangen. En dat heeft hij dan ook incognito



gedaan.

We werden heel gezellig ontvangen. Met gelijk een lekker stuk gevulde speculaas bij de koffie. Na een welkomstwoordje van Ingrid werd er natuurlijk gespeeld. Het viel me op dat we vaak maar drie kleuren in handen kregen. Dat kan geen bewuste keuze zijn geweest want er was gewoon geschud. Ik weet dat een renonce fijn kan zijn, maar dat is niet het geval in de hand met de meeste troeven. De tegenstander weet je dan toch vaak troefkort te maken. Maar ja, iedereen krijgt dezelfde kansen dus daar maar niet over zeuren. Misschien mag dat wel een beetje over de blijdschap als je b.v. 4Ha weet te maken en aan het eind blijkt dat anderen +1 of zelfs +2 hebben gemaakt.

Toen de mensen zo'n beetje aan de borrel gingen, kwam er op elke tafel een bord met lekkernijen.



Heel royaal en gezellig. De pauze was te kort, want er bleek heel veel te kletsen. Nou zijn de leden van de beide clubs natuurlijk beslist geen vreemden voor elkaar! Na de pauze werd het bridgen



hervat. Wat gaat de tijd toch snel als je bridget. Nadat alle rondes waren gespeeld, volgde natuurlijk de uitslag. En bleek dat BCL met een heel geringe voorsprong van acht punten gewonnen had. De beker was een jaar in handen geweest van Bridgenoten dus het was ook wel tijd deze beker weer eens mee te nemen. Volgens de methode van Bridgenoten, werden alleen de bovenste vijf paren genoemd. Maar zelfs dat bleek voor mij al te moeilijk want ik heb ze niet alle vijf onthouden. Sorry! Maar de complete uitslag is vast wel ergens te zien. Wel



weet ik nog dat Elly en Hans tweede waren en dat Ria en Gerard de eerste prijs in de wacht hebben gesleept. Alle vier kregen een attentie.

Daarna heeft Ingrid nog een slotwoordje gesproken. Maar het laatste woord was natuurlijk aan Jim. En dat bestond uit een zeer gemeend bedankwoordje en een

complimentje voor de perfect georganiseerde avond. Hierna bleef men nog geruime tijd hangen. Reden voor Bridgenoten het weer naar De Tol brengen van de spullen en het op orde brengen van de ruimte uit te stellen naar de volgende dag. Dus misschien zijn zij, op het moment dat ik dit intik, wel weer druk bezig daarmee.



Op naar een herkansing volgend jaar bij BCL !